

Irmgard 60 – Buitenbandlied 29-4-2018

De Buitenband is een fietsclub van ex-collega's van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Het eerst lid was Stef in 1990 en door de jaren heen is er heel wat afgefietst. Bij elke verjaardags-mijlpaal die wordt gevierd wordt een 'Tandjes'-lied (Tandje 30, 40, 50, 60) gezongen. Toen ik dertig werd bestond de club nog niet. Mijn 40^e en 50^e verjaardag heb ik niet gevierd. Daarom is dit mijn eerste lied.

(Melodie *In the navy*)

Is iedereen nu binnen
dan kunnen we beginnen
Met te zeggen wie we zijn
We zijn de Buitenband, de club van Stef en Irmgard
En fietsen doen we voor de gein.

Dit is het eerste liedje
Voor Irmgard 't eerste grietje
Van de Buitenbandse club
Je houdt niet erg van zingen
Coupletten, dat soort dingen
Daar gaan we, 1,2,3,4 hup-hup-hup

Tandje 60, nu ben jij een grote meid
Tandje 60, 't werd ook wel de hoogste tijd
Tandje 60, tandje 60

Groen, geel en oranje
betekenen: dit kan je
Want elke tint die spreekt zijn taal
Geel staat voor inspireren
Groen, dat is faciliteren
Oranje zijn we allemaal

De toekomst van het werken
voor managers en klerken
die ziet er heel erg zonnig uit
Met geld, tijd en vertrouwen
dan kun je dromen bouwen
WIN's boodschap lijkt een mand met fruit

Tandje 60, zonder KPN of bieb
Tandje 60, zzp, zelfstandig typ
Tandje 60, tandje 60

Irm werkt nu voor haar eigen
WIN doet de koers niet stijgen
want kringloop is jouw ideaal
Soms ben je wat verbolgen
Wie wil dat netwerk volgen
Uiteindelijke doen we 't allemaal

Een mensenmens, een binder
een *Binck* niet meer of minder
Talentvol, taam'lijk ambitieus
Sociale innovatie
met lef en inspiratie
ruikt kansen, heeft een Haagse neus

Tandje fèftig, Haagse Harrie kèk naar mè (op z'n Haags!)
Tandje fèftig, nee die leeftèd is foorbè
Tandje 60, tandje 60

Facebook, Google, Twitter
die maken jou soms bitter
Macht kan stinken, net als geld
Dus was je blij te horen
Mark Zuckerberg verloren
Hij is niet wat je noemt jouw held

Vakanties voorbereiden
voor twee, nu zonder meiden
Het web afsurfen, zachte prijs
Goedkope vlucht, hotelletje
voor een gezellig stelletje
die Westcoast was een gave reis

60 jaren, nee 't pensioen nog niet in zicht
60 jaren, lekker werken, zonder plicht
60 jaren, 60 jaren

De Heulweg is je stekkie
de tuin een lekker plekkie
Met schaduw, zon en wijn en dip
Daar zit je lekker lazy
goed boek op schoot, da's crazy
in rotan vlechtwerk, tijdloos hip

Speelt volleybal en tennis
maakt op de baan geen stennis

met Stef verschalkt ze menig paar
De ballen laat ze spinnen
Zo is de winst snel binnen
maar niet van 't duo Luikenaar

60 ballen, oeps daar vliegt er één in 't net
60 ballen, geef de schuld maar aan 't ra(c)ket
60-60, wel een erg onwijze stand
60-60, heel erg jarig, hand in hand
Irm is 60, Irm is 60.

60 jaren, zie onz' Irmgard daar nu staan
60 jaren, zij de kip en hij de haan
60 jaren, jong van geest en heel sportief
60 jaren, zo lang vindt ze Stef al lief
60 jaren, 60 jaren

60 jaren, 60 jaren
Nu zing jij het hoogste lied
60 jaren, kids het huis uit, Stef nog niet
60 jaren, 60 jaren

60 jaren, 60 jaren
doe er nog eens 60 bij
120, leuk voor jou? Nou niet voor mij
60 jaren, 't liedje is nu echt voorbij
60 jaren, grijze haren
La, la, la, la
La, la, la, la...etcetera